



de 10 mooiste bijbelverhalen van Meppel

Nieuwsbrief 6

November 2013

Het project

Voor u ligt de 6^e nieuwsbrief van het project: 'de 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel'. De meeste mensen weten nog wel iets van de Bijbel en kennen ook nog wel een verhaal uit de Bijbel wat zij het mooiste en meeste aansprekend vinden. Een interkerkelijke groep is bezig met dit project en heeft in de maanden mei en juni 2013 aan Meppelers gevraagd wat hun mooiste Bijbelverhaal is. Deze enquêtes zijn gehouden op straat, in bejaardentehuizen, op scholen en ook in de kerken. Inmiddels is de top10 van meest gekozen verhalen bekend.

November 2013

Bent u ook zo nieuwsgierig naar het nr. 8 verhaal van de 10 mooiste Bijbelverhalen? Het 10^e verhaal Ruth heeft in september centraal gestaan en is op allerlei manieren aan de orde geweest. Er is over gesproken, verteld en gepreekt. Oktober 2013 bracht het 9^e verhaal uit de top 10: Simson. Verder op in de Nieuwsbrief staan enkele verslagen die iets laten zien hoe dat verhaal aan de orde kwam.

Het verhaal van de maand november is het verhaal:

De barmhartige Samaritaan

In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant van de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een destijds door de Joden geminacht volk) wel hulpvaardig. Wat deze gelijkenis wil benadrukken is dat telt wat iemand doet, niet wel-

ke status of positie iemand heeft. En niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling

Voor uw agenda:

In november zal het verhaal 'de barmhartige Samaritaan' in de deelnemende kerken uitgewerkt worden. Wilt u weten waar u terecht kunt?

Hier zijn de data:

Zondag 3 november:

- Geref. Kerk Vrijgemaakt
9.30 uur: Kruiskerk
- Evangelische gemeente Levensrivier
10 uur: de Poele

Zondag 10 november:

- Vrije Evangelische gemeente
9.45 uur: Julianastraat 32
- Baptistengemeente
16 uur: Aula Dingstede
- Rafaëlgemeente
10 uur: de Kameel
- Protestantse Gemeente Meppel
10.00 uur: Aula Dingstede
- Leger des Heils
10 uur: Havenstraat 15

Sabbat/Zaterdag 16 november:

- Zevende-dags Adventisten
9.45 uur: Doopsgezinde kerk

Zondag 17 november:

- Christelijk Gereformeerde Kerk
9.30 uur: de Hoeksteen

U bent van harte uitgenodigd om diensten bij te wonen. Voor adressen zie ook de website.



de 10 mooiste bijbelverhalen van Meppel

Nieuwsbrief 6

November 2013

Verlagen vanuit de kerken:

Leger des Heils:

Ruth 1:6-23

Vanwege de hongersnood in Juda is Noomi met haar man en beide zonen vertrokken naar de vlakte van Moab. Als *vreemdelingen* wonen ze daar, maar als na 10 jaar haar man en beide zonen gestorven zijn en Noomi hoort dat de hongersnood in Juda voorbij is, wil ze weer terug naar haar vaderland.

Met haar beide Moabitische schoondochters gaat ze op weg, maar Noomi, die heeft ervaren wat het wonen in een vreemd land betekend, stuurt haar beide schoondochters terug. Orpa gaat, maar Ruth blijft. Zij weet van geen wijken. Zij stelt zich al helemaal in op het leven in haar nieuwe vaderland.

Niet alleen wil ze *bij haar schoonmoeder blijven*, maar zich totaal *richten op de toekomst*:

een andere omgeving – waar u gaat zal ik gaan; **een andere woning** – waar u slaapt zal ik slapen; **vreemde mensen** – uw volk is mijn volk; **een andere godsdienst** – uw God is mijn God.

Aan de grens van Moab met Israël heeft Ruth afstand gedaan van alles wat zo vertrouwd was a.h.w. een nieuwe identiteit aangenomen, dat is *integreren*, een actueel onderwerp in deze tijd.

Korte impressie door mw. J.P. Dijkstra Hensen

Zondag 13 oktober stond de dienst in de Baptistengemeente Meppel in het teken van het 9^e Bijbelverhaal SIMSON.

Er was weer een kunstgalerie ingericht met een prachtig schilderij dat past bij dit verhaal. Er is een mooi bod op uitgebracht, dat bedrag komt geheel ten goede aan het slotevent op 22 juni 2014.

De verkondiging stond ook in het teken van Simson (Richteren 13-16). Simson had veel mogelijkheden. Geboren in Gods plan, zou hij groot werk voor God doen. De bevrijding van



Israël uit de handen van de Filistijnen. Voor dit werk gaf God hem enorme fysieke kracht. Hij verspeelde zijn kracht door andere mensen een poets te bakken en uiteindelijk gaf hij alles op ter wille van de vrouw van wie hij hield. We zijn geneigd te denken dat hij een mislukking was. We herinneren ons Simson als de richter van Israël, die zijn laatste dagen koren maalde in een vijandige gevangenis en zeggen dan: "Wat een verspilde kansen". Hij had zijn volk sterk kunnen maken. Op het einde zag Simson in hoe afhankelijk hij was van God. Toen hij stierf, zette God zijn fouten en nederlagen om in overwinning.

Gelukkig laat God nooit los, zowel Simson als ons allemaal niet. Wij blijven mensen met onze vleselijke tekorten. Hoe erg wij in het verleden ook gefaald hebben, het is nooit te laat om vandaag nog volkomen op God te gaan vertrouwen en opnieuw te beginnen. God blijft ons met Zijn *liefde* en *genade* steeds weer onder dompelen. Keer op keer! In onze zwakheid is het God die ons sterk maakt. Hij alleen.



de 10 mooiste bijbelverhalen van Meppel

Nieuwsbrief 6

November 2013



De zondagschool werkte ook over Simson. Eerst werd hier in de dienst aandacht aanbesteed door een 'echte' sterke Simson. Zie foto. Er werd een klein stukje opgevoerd door Simson met als einde het instorten van de tempel waarbij ook alle tempelbezoekers werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Ook werd er gevraagd wie van de kinderen de uitdaging aandurfde om armpje te drukken met Simson. Er was één jongetje die dit durfde. Toch was het weer Simson die won en de sterkste was.

In het grote boek voor de kinderen, dat maandelijks voor dit project wordt gebruikt, werd door een kind het 9^e verhaal geschreven. Het was fijn om te zien dat er ook verschillende nieuwe mensen in deze dienst waren.

Nu op naar verhaal 8..... dat is op zondag 10 november om 16.00 uur.

Hartelijke groet,
Cees Hanemaayer

Het verhaal van Simson.

Op zondag 13 oktober stond het verhaal van Simson centraal in de dienst van Rafaelgemeente Sion.

Het verhaal van Simson is een heel aansprekend verhaal – zeker voor de kinderen. In de dienst werd er voor de kinderen de powerpoint

getoond, waarin de kinderen het verhaal van Simson mee konden beleven.

Maar ook de liedjes over Simson spraken tot de verbeelding.

Voor de kinderen is het een heel stoer verhaal, maar wat kunnen we als volwassenen met het verhaal van Simson?

Gehoorzaamheid is een belangrijke les in het verhaal van Simson. Want Simson was een Nazireeër – een afgezonderde man- en was herkenbaar aan zijn lange haar.

Er is een afspraak met God dat zijn haar nooit geknipt mogen worden!

We kunnen ons de vraag stellen: wat is onze afspraak met God?

En vertrouwen wij op God? Blijven wij afhankelijk van God?

Durven wij de ruimte die God ons geeft in te nemen?

Het is van belang dat we de wonderen van God blijven zien (lees ook psalm 105) en daar ook van blijven getuigen – van blijven vertellen.

En geven we God daarvan de eer? Simson ging ook voor eigen eer.

En toch uit het verhaal van Simson zien we ook dat Gods kracht tot ons komt juist op het laatste moment van overgave.

Evert Mussche

Kinderwerkmateriaal

Ook aan de kinderen is gedacht. Er is materiaal gemaakt voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Maar ook middelbare scholen kunnen meedoen met het materiaal. Er staan op de website downloads van de diverse materialen. Dit is vrij te gebruiken.



de 10 mooiste bijbelverhalen van Meppel

Nieuwsbrief 6

November 2013

Gelegenheidskoor:

Het slotevent is dé grote afsluiting van het project en we willen dit dan ook bij de Meppelaars goed onder de aandacht brengen. Elke kerk verzorgt een onderdeel bij dit event waarin de top 10 centraal staat. Er zullen activiteiten voor elke leeftijd zijn. Een gezellige en ontspannende middag waarbij ontmoeten voorop staat.

Wij willen als kerngroep van dit project heel graag voor het slotevent een gelegenheidskoor oprichten bestaande uit leden van de verschillende negen kerken. Hou je van zingen en kán je ook zingen, doe dan mee! Je wordt bij dezen van harte uitgenodigd om je hiervoor op te geven. Natuurlijk mag je ook persoonlijk mensen uitnodigen waarvan je weet dat ze het leuk vinden om mee te zingen. Jeugd vanaf 16 jaar is van harte welkom en ook voor hen is het zeer aantrekkelijk om mee te doen.

Kinderen kunnen later, waarschijnlijk vanaf mei 2014, aansluiten bij het koor. Met hen wordt 2 á 3 keer apart geoefend. Zij zingen 1 blok mee van het repertoire van het gelegenheidskoor en mogelijk nog een paar eigen liederen. We willen en kunnen bij dit gelegenheidskoor natuurlijk niet zonder kinderen. Bij de generale repetitie zullen de kinderen wel aanwezig zijn. De oefendag voor de kinderen is nog niet bekend.

In het kort:

Voor wie: Iedereen die kan zingen en van zingen houdt, vanaf 16 t/m 100 jaar. Kinderen sluiten later, waarschijnlijk mei 2014, aan op een aparte avond.

Wanneer: Er wordt op de maandagavond 18 november weer geoefend in het kerkgebouw van de VEG, Julianastraat 21.

Opgeven kan via in-fo@de10mooistebijbelverhalenvanmeppel.nl

Nieuwsbrief:

Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar medewerkers en belangstellenden voor het project. Ook mensen die met de enquête hebben meegedaan, konden hun emailadres opgeven voor de nieuwsbrief. Ondanks dat er zo zorgvuldig mogelijk is gekeken, zijn er mogelijk toch fouten gemaakt in het lezen en typen van de mailadressen. Hierdoor kan het zijn dat er mensen een nieuwsbrief toegestuurd krijgen, die hier geen belangstelling voor hebben. Een mailtje terug met de wens om uitgeschreven te worden is voldoende om u van de verzendlijst af te halen. Onze excuses voor het ongemak.

Sponsoring

Een project van deze omvang kost geld. Op dit moment worden de kosten gedragen door de deelnemende kerken. Het is mogelijk om een gift over te maken voor dit project. U kunt uw gift overmaken op 49.82.28.142 t.n.v. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt o.v.v. 10 mooiste Bijbelverhalen.

Website

Voor dit project is natuurlijk ook een website gemaakt. Het adres van deze site is: www.de10mooistebijbelverhalenvanmeppel.nl In de loop van de tijd zal deze website steeds meer gevuld worden met informatie over het project. Ook promotiefilmpjes, lespakketten, diensten zullen vindbaar zijn op de site. Ook kunt u zich via de site abonneren op de nieuwsbrief en contact opnemen met de kerngroep voor het project.

Informatie

Bent u op zoek naar meer informatie over dit project, dan kunt u op de website zoeken. Staat het er nog niet op en kunt u de juiste contactpersoon niet vinden? Neemt u dan contact op met: info@de10mooistebijbelverhalenvanmeppel.nl